

Abraham Bloemaert, Cornelis Saftleven, Gerard van Kuijl, Jacob van der Ulft, Hendrick Verschuring, Aert van der Neer en Jan van Meerhout

Weinig mensen zijn op de hoogte van de schatten die in het Gorcums Museum hangen.

Op initiatief van het kunstenaarsnetwerk 'Kunstcafé Rivierenland' ontstond het idee om die schatten op een verrassende manier naar buiten te brengen. Aan de kunstenaars is gevraagd een keuze te maken uit de door het Gouden Eeuw Team verworven schilderijen en hierop een eigen geïnspireerd kunstwerk te maken.

Zo ontstond:

Gorcums Gouden Eeuw - Nu!

Het is een ode aan ons cultureel erfgoed en een inspiratiebron voor de hedendaagse kunstenaars.

Wat gaat er gebeuren?

Van zaterdag 15 september t/m zaterdag 20 oktober is er een kunstmanifestatie in de historische binnenstad van Gorinchem

Exposities

Ruim 30 kunstenaars met uiteenlopende disciplines exposeren hun werken geïnspireerd op de schilderijen van de Gorcumse Gouden Eeuw in etalages in het hart van het historische centrum.

Spannende verhalen

Door de combinatie van oude schilderijen en eigentijdse kunst ontstaan nieuwe, spannende verhalen. Door Theatermaker Roy Grünewald is een speciale route gemaakt. Kijk voor data en tijden op onze website.

Gorcums Museum

Uiteraard zijn de originele schilderijen uit de Gouden Eeuw in het Gorcums Museum te bewonderen.

Jeugd en Jongeren

Er is een spannende puzzeltocht voor de jeugd. Voor leerlingen van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs is de route te beleven met ondersteuning van een lesbrieven. Deze lesbrieven zijn voor scholen aan te vragen via de website.

Startpunt en route te verkrijgen bij de VVV van Gorinchem, Groenmarkt 8

info@gorcumsgoudeneeuw.nl

www.gorcumsgoudeneeuw.nl

